

Marc@nt

STOP de LEUGEN

VILVOORDE – De Vilvocratie – de politieke beweging rond Alain Van Hende – stelt de burger een programma met innoverende ideeën en frisse concepten voor. Intern loopt evenwel nog een en ander stroef. De Vilvocraten hinken (momenteel) doorheen een onrustig groeiproces.

In het internetnest www.vilvocraten.be vindt u creatieve denkoefeningen over het anders en beter besturen van de Zennestad. Van Hende en zijn team hijsen tijdens hun constructieve koers ook een kritische vlag. Boven situaties en uitlatingen die, volgens hen de waarheid te erg geweld aandoen, laten ze hun slogan 'STOP de LEUGEN' vrijmoedig wapperen. Vilvoorde stevent dus op boeiende confrontaties af, onder meer op de strijdposities die de Vilvocratie als prioritair vastlegt, met bovenaan gezonde stadsfinanciën en veiligheid.

Voor een efficiënte aanpak van beide topprioriteiten haalde Van Hende twee verrassende nieuwkomers binnen: enerzijds gewezen internationaal triatleet Jean Moureau, een polyglotte bolleboos in cijfers, budgetten, informatica en multimedia, anderzijds Ilse Ruysseveldt, de gemotiveerde voorzitter van het comité Faubourg die zich door de politiekezone ViMa en de coalitiepartners CD&V en Open Vld in de armen van de politiek gedreven voelt.

Vereist dit enige toelichting? Het comité Veilig Faubourg ontloek in de lente van vorig jaar als reactie op de manke politieberichtgeving over inbraken en criminele uitwassen in deze wijk. Op de agenda van de memorabele buurtvergadering van 28 juni 2010 stonden de inbraken in de wijk, overlast in het Hazeweidepark en omgeving, verkeersproblematiek in de Houtemsesteenweg en de Bavaylei. De meer dan tweehonderd moedige geïnteresseerden gaven stad en politie een duidelijk signaal. Ondertussen puilt de map van het comité evenwel uit van de onbeantwoorde brieven en emails met meldingen en klachten. Ook vanuit de sp.a kwam veel minder échte steun dan verwacht. Ilse Ruysseveldt besepte uiteindelijk dat zelf in de politiek gaan de enige oplossing is om aan de verwachtingen van haar buurtbewoners te kunnen voldoen.

Van Toon Hermans leren Ilse en Jean wat politiek niet zou mogen zijn. "Politiek is handjes drukken, dreigen, sjoemelen en bukken, katten uit de boom kijken, overreden, over lijken, schipperen of schaakmat zetten, lange speeches, korte metten, witte voetjes, pan uit vegen, passen, meten, wikken, wegen, lachjes, dansjes, Judas-kusjes, loeren draaien, dooie musjes, veel beloven, vleien, paaïen, de kunst om iets heen te draaien, d'r is geen liefde, regelrecht en daar is alles mee gezegd."

Dat kunnen Anneliese Simoens en Roland Van Goethem wellicht beamen. Om uiteenlopende redenen maken ze geen deel meer uit van de Vilvocratie. Stopt voor hen de leugen?